



Rijen

Vliegbasis Gilze-Rijen  
militair terrein

poosplaats

Gilze

Prinsenbos

De Chaamse

Bossen

Witgoor

Nieuwe Weide

Giftenreid  
Witlensend

Pompstation  
Waterleiding

Brabant  
Golf

Sportpark  
de Leemput

Golfclub Toxandria

A 58 E312

0,1

Prinsenbosch

Opvangcentrum  
Asielzoekers

Klein  
Zwitserland

# Mooie poosplaatsenroute Gilze en Rijen

Poosplaatsen hebben een geschiedenis en je kunt er verpozen, zoals beeldend kunstenaar en bedenker Pien Storm-van Leeuwen aangeeft. Inmiddels nodigen de poosplaatsen ertoe uit, om er een route langs te maken met de speciale stenen als herkenningspunt. De route loopt van Baarle-Nassau via Alphen, Riel, Gilze (Water aan de Warande) en nu dus langs de Broodbaan, een onverharde verbindingsweg tussen Rijen en Molenschot.

- Start bij de poosplaats aan de Alphenseweg/Langenbergseweg in Gilze. Bij de kruising met de Kerkstraat ga je linksaf. Hier ligt St. Petrus' Banden, de kerk van de RK-parochie die onlangs helemaal gerestaureerd is. Bij de ingang van de kerk zie je een aantal grote tegels met daarin een aantal teksten over de historie op deze plek.
- Dan kom je uit op het Bisschop De Vetplein. Hier valt café De Tip op dat ook een gemeentelijk monument is. Op het plein zelf zie je een glazen vitrine met een houten waterput, die meer dan duizend jaar oud is. Tegenover het plein is Villa Mol, met daarachter het mooie Mollebos.
- Vervolgens ga je de Nieuwstraat in, waar op nummer 22 Heemkring Molenheide zit, in het voormalige raadhuis. Hier kun je steeds op de eerste zondagmiddag van de maand, tussen 14.00 en 17.00 uur, een tentoonstelling bezoeken, behalve in augustus en januari.
- Als je doorrijdt zie je aan je linkerhand de oude maalterij Het Stoom. Aan het einde van de Nieuwstraat sla je linksaf de Warande op. Al snel zie je rechts dan Water aan de Warande liggen, een nieuw recreatiegebied. Wanneer je het pad volgt naar de landtong zie je daar twee grote stenen met teksten liggen. Dit is een poosplaats, waar volop historie aanwezig is. Zo legt het gedicht hier een verbinding met het Spaanse legioen dat hier gelegerd was, om zich voor te bereiden op de belegering van Breda.
- Verlaat het recreatiegebied via de parkeerplaats en ga dan het rode pad op. Hier heb je zicht op de open tuin van de familie Goeijers, die je kunt bezoeken. Daarnaast ligt het nieuwe sportpark Verhoven, waar alleen duurzame materialen zijn gebruikt. Via het fietspad van de Ridderstraat ga je dan richting de Biestraat, sla je rechtsaf en volg je het fietspad verder. Rechts zie je aan de Biestraat 3 een rijksmonument.
- Ga verder op het fietspad langs de Bavelseweg. Onderweg kom je dan langs twee kleine buurtschappen, De Omloop en De Driehoek. Bij een kruising ga je dan richting Molenschot, via de Raakeindse Kerkweg. Via een viaduct passeer je de A58.
- Bij de kruising ga je rechtdoor, richting Molenschot. Hier passeer je de nieuwe MultiFunctionele Accommodatie. In de kern staan enkele bijzondere gebouwen, zoals de H. Annakerk en St. Annakapel en café-restaurant De Drie Linden. Via de Veenstraat verlaat je Molenschot.
- Vlak voor de bocht neem je het smalle paadje het bos in. Hierin kom je een aantal bunkers tegen die door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, om de vliegbasis te beveiligen. Als je het bos uitkomt, steek je de Oude Rijksweg tussen Breda en Tilburg over. Nu kom je op de Broodbaan. Aan je linkerkant zie je dan de tweede poosplaats, waar je uitkijkt over de heide. Fiets dan de Broodbaan verder op en bij de Oosterhoutseweg / Vijf Eikenweg aangekomen, steek je deze over en ga je linksaf het fietspad op.
- Je kruist dan de spoorweg en vlak daarna ga je bij de verkeerslichten rechtsaf. Je rijdt dan richting gemeentehuis, langs cultureel centrum De Boodschap, waar het beeld De Wachter de parkeerplaats siert. Hier kun je de route nog wat langer maken door de beeldenroute te gaan volgen die in Rijen is uitgezet.

Poosplaats Warande, Gilze

*Van de oude Maaskegel groef men  
in eeuwenbreed zand dit meer.  
Uitgeput op weg naar de stad  
rustte hier ooit het Spaanse heir  
haakte heimwee aan de wolken*

Silva Ley



Poosplaats Broodbaan, Rijen



*Hier liep de mens naar werk  
langs hei en bos voor brood  
wàr nu verstild kijken nog  
militaire stappen kan horen  
voor al wie het verleden telt*

Kees van Meel

Poosplaats Alphenseweg/Langenbergseweg, Gilze

*keienslijper Maas was hier,  
geen ruisen meer te horen,  
zand bedekt het droge land,  
leg aan mijn huid uw hand  
en voel het vroeger stromen*

Jasper Mikkers

